

UPDATE

Den Internationale Linje



KAW MAI OG GUN FRA INTERNATIONAL LINJE 2012

DIAKONHØJSKOLEN I AARHUS • JANUAR 2013

En spændende og lærerig tid

AF TYNAR MUSABAEV, KIRGISTAN
STUDERENDE 2012



På den internationale linje kom vi fra 10 lande, Uganda, Kenya, Sierra Leone, Myanmar, Kirgistan, Kina, Indien, Togo, Rumænien og Bulgarien. Vi var alle forskellige, nogle af os havde musikalske talenter, nogle var stærke mht. lederskab og akademiske færdigheder, og andre var gode til kommunikation og fællesskab. Det var fantastisk at kunne dele vores viden med hinanden og det bragte os tæt på hinanden, selvom vi havde forskellige kulturelle værdier.

Jeg var glad for at være en del af denne "familie" i disse tre måneder og både kunne bidrage og selv lære nye ting. Underviserne på Diakonhøjskolen er højt kvalificerede og for os en god kilde til at berige vores teoretiske og praktiske viden. Undervisningen er meget interessant og jeg nød virkelig undervisningsmetoderne.

Jeg fik også mange venner blandt de danske studerende på skolen, og jeg har kun godt at sige om dem. De er meget åbne og imødekommende og ivrige efter at hjælpe os til at se byen. Uden for skolen er de fleste af dem involveret i sociale aktiviteter, der støttes af regeringen, gennem grupper eller foreninger. Det forekom mig at være en god motivation til at styrke deres sociale ansvar.

Det vigtigste jeg lærte

På Diakonhøjskolen lærte jeg, at for at blive en glad person, må du først respektere andres menneskelige værdighed og vise omsorg og elske din nabo. Man skal tjene folk nedefra og ikke kun tænke på at forbedre sin egen situation, men på at udvikle sit samfund i det hele taget.

Jeg forstod, at der må være sammenhæng mellem ens ord og handlinger og at man som leder skal være ærlig, have tillid til mennesker og inddrage dem i beslutninger. Jeg lærte om god tværkulturel kommunikation og at der ikke er nogen, der er rigtige eller forkerte, vi bare er forskellige. Jeg lærte også om, hvordan man analyserer aktuelle udfordringer og omsætter dem til gennemførlige projektideer.

Tak

De tre måneder på Diakonhøjskolen var meget værdifulde for mig. Jeg er meget taknemmelig til min sponsor organisation, Folkekirkens Nødhjælp, at de har givet mig sådan en vidunderlig oplevelse; og jeg er parat til at dele min nyerhvervede viden og erfaringer, når jeg kommer tilbage til Kirgistan.



PÅ BESØG I CIRKUS TVÆRS I GELLERUP.

Hilsen fra Folkekirkenes Nødhjælp

AF BIRGIT ZIEDOY
MANGEÅRIGT MEDLEM AF VORES PARTNERGRUPPE



BIRGIT MED ELEVER FRA KIRGISTAN, FAREWELL PARTY 2011.

Vigtig uddannelse af lokale samarbejdspartnere

Vi oplever, at de studerende, vores lokale samarbejdspartnere sender, er mere åbne og bedre rustet til et bredt samarbejde, når de kommer hjem. De forbedrer deres tekniske færdigheder, udvider deres samfunds- og kulturforståelse, og bliver dygtigere til at forklare både deres eget bagland og skeptiske myndigheder, hvorfor også trobaserede organisationer bør engagere sig i retfærdighed, udvikling og reformer til gavn for fattigste i samfundet.

Partnerskab med lokale samarbejdspartnere er vigtigt, hvis vi skal nå vore mål. Derfor er det væsentligt, at de studerende lærer at planlægge og administrerer et projekt og samtidig får mulighed for at reflektere over, hvorfor de er med i arbejdet og hvilke værdier, der understøtter deres arbejde.

Gennem medlemskab af ACT Alliance – et samarbejde mellem kirkelige udviklingsorganisationer i hele verden – har vi medvirket til at vores hollandske søsterorganisation ICCO & KerkinActie har haft deltagere på 2 kurser.

TAK!

AF JENS MAIBOM PEDERSEN
FORSTANDER PÅ DIAKONHØJSKOLEN

Den Internationale Linje har efterhånden en del år på bagen - og man overraskes fortsat over at "den kan lade sig gøre". Takket være en altafgørende støtte fra linjens og Diakonhøjskolens bagland lykkes det igen og igen at skabe nye møder på tværs af landegrænser, kulturer, traditioner, sprog, menneskeliv etc. Møder der hver især får afgørende betydning for de enkelte deltagere, men som også smitter af på alle os andre. Det gør nemlig noget ved os mennesker at møde andre mennesker fra helt andre dele af verden.

Indholdet og omdrejningspunktet for linjen har altid været diakoni og udviklingsarbejde - og denne kombination er måske mere vigtig end nogensinde. For fortegnet for udviklings- og projektarbejde med mennesker rundt om i verden er nemlig ingen selvfølge. Diakonien står her, med dens understregning af det gudsskabte og værdige menneskeliv og dens understregning af din og min forpligtelse på næsten og næstens liv, altid som den afgørende inspirationskilde - også næste gang vi siger velkommen til Den internationale Linje.

TAK til alle de organisationer som bakker op omkring linjen: Y's Men Region



JENS OVERRÆKKER AFGANGSBEVISER.

Danmark, der trofast samler penge ind og sponsorerer unge fra udenlandske samarbejdspartnere, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, der giver støtte til ansøgere fra missionselskaberne, samt Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Farming4life, International Aid Service, Assist, Areopagos, Mission Afrika, Apostolsk Kirkes Mission og Viborg Stift, der alle har sendt samarbejdspartnere på Det Internationale Kursus i år. Og på gensyn omkring vores "fælles linje" i efteråret 2013.

Endnu et hold indtog Diakonhøjskolen

AF LISBETH PEDERSEN
LEDER AF DEN INTERNATIONALE LINJE



I September 2012 blev Diakonhøjskolen indtaget af 15 festlige og seriøse studerende fra 10 forskellige lande. Det var et dejligt hold, der var præget af et godt fællesskab

som gruppe og samtidig var meget åbne for lære andre at kende – både på Diakonhøjskolen og på vores studiebesøg.

Udover undervisningen i Diakoni, Projektarbejde, Kommunikation og Organisatorisk ledelse, der primært blev varetaget af de faste lærere, havde vi besøg af/ besøgte vi mange af vores partnerorganisationer. Det gav et udbytterigt indblik i kirkelige organisationers diakonale udviklingsarbejde og der var stof til megen eftertanke og diskussion bagefter.

Studietur til København

I uge 38 var vi på studietur, hvor vi gennem besøg hos nogle af vores partnerorganisationer, supplerede undervisningen om rettigheds- og trosbaseret udviklings- og socialt arbejde. Programmet var tæt pakket med interessante oplæg i Folketinget og hos Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd Udviklingsafdeling, Danmission, Red Barnet, Café Exit og Maria kirken. Men der blev også tid til hygge, sjov og sightseeing og de studerende var rigtig glade både for den faglige og sociale del af turen.

Besøg i danske hjem og organisationer

Igen i år var ”Danish Study Week” en rigtig god oplevelse for de studerende. De nød gæstfriheden i de danske familier, hvor de boede 3-5 dage og fik gennem de besøg, værterne arrangerede, et godt indblik i hvordan det danske samfund er organiseret



PÅ STUDIETUR I KØBENHAVN. BESØG HOS RED BARNET (OVENFOR) OG I TIVOLI (TV).

denne mulighed, hvis I sender en mail til international@diakonhojskolen.dk.

En ren fornøjelse...

Det fremgik af den afsluttende evaluering, at de studerende også i år har været meget glade for kurset, undviserne, de andre studerende og Diakonhøjskolen i almindelighed. Faktisk var

– i skoler, kirker, offentlige institutioner og frivillige sociale organisationer.

For de fleste var ugen arrangeret af deres partnerorganisation, men hvor det ikke var muligt, stod forskellige Y's Men klubber for nogle veltilrettelagte dage. Hvis jeres klub ligger i nærheden af Århus og I gerne vil være værter i "Danish Study Week" til efteråret, kan I få mere information om

der på stort set alle punkter endnu større tilfredshed end sidste år.

Vi ser tilbage på et rigtig dejligt kursus med dygtige og top motiverede studerende, som det har været en ren fornøjelse at undervise. Vi er taknemmelige over at få lov at være med i dette og glæder os til at høre mere om, hvordan de vil bruge deres viden og erfaringer i fremtiden.

Kurset set fra tre verdenshjørner...

>> Tak for et godt kursus

AF LYDIA, UGANDA

Jeg er oprigtig taknemmelig til mine klassekammerater, skolens medarbejdere og min partner organisation for at give mig en fantastisk tid på denne skole. Må Gud rigt velsigne jer.

Undervisningen på skolen var usædvanlig god og jeg lærte mere, end jeg forventede. Fattigdom er en grundlæggende årsag til afsavn og problemer i udviklingslande og alle de emner og fag, der blev undervist i, var relevante mht. at finde løsninger på dette. Der er brug for, at jeg deler den viden, de færdigheder og erfaringer, jeg har fået, med resten af mine kolleger i mit land.

En interessant del af undervisningen var, når vi delte vores erfaringer og hverdags-eksempler med hinanden gennem dialog, gruppediskussioner, øvelser, lektier, studierejser og fremlæggelser på klassen. Det udrustede os til at blive agenter for forandring i vores organisation og land.



LYDIA OG JENS FRA FARMING4LIFE UNDERVISER I EFFEKTIVE DYRKNINGSMETODER.

Gennem studiebesøg lærte jeg værdien af sociale cafeer tilknyttet kirken. Deres formål er at støtte alle slags af mennesker,



HYGGE OG FEST PÅ DIAKONHØJSKOLEN.

fordi de alle er skabt i Guds billede og værdige til at få hjælp på en respektfuld måde. Når vi tjener andre, må vi behandle alle lige uden forskelsbehandling pga. af religion, tro, traditioner eller adfærd. Vi må selv være den forandring, vi ønsker at se i vore lande.

Et varmt fællesskab

Jeg oplevede megen humor, glæde og venlighed, men min største overraskelse var på min fødselsdag. En dyrebare dag, jeg aldrig vil glemme. Den blev fejret i stor stil med danske flag og partnere og venner omkring mig. Det var jeg vild med og jeg kommer gerne til fødselsdagsfest i Danmark igen til næste år!

Vores andagter og "familie-tid" var føde for vores sjæle. De holdt os stærke i troen og styrkede vores fællesskab med Gud og hinanden. Jeg blev inspireret til fortsat at

arbejde med udviklingsprojekter og være en god tjener-leder.

Konklusion

Diakonhøjskolen er værd at studere på. Man får reel viden og færdigheder mht. udvikling. Både i "Kirken og civilsamfundet" og i "Organisationsledelse" tog lærere og partnerorganisationer udgangspunkt i egne praktiske eksempler og i "Projektarbejde" lærte vi at lave projektansøgninger baseret på behovene i vores egne lokalsamfund.

Gennem vores lærere er jeg blevet opmuntret og motiveret, jeg har lært om at igangsætte projekter og om at øge opmærksomheden på sociale rettigheder. Jeg har lært meget og jeg er klar til at tage tilbage til min organisation og medvirke til en positiv og bæredygtig forandring i samfundet.

>>Ikke forkert - bare anderledes

AF IONUT CREANGA, RUMÆNIEN



IONUT (TH) FORHANDLER OM LAGKAGE-RESSOURCER I DMR-U'S SPIL OM 2015-MÅLENE.

Vi er alle søskende, vi respekterer og hjælper hinanden og er forenet og ledt af det samme mål: at lære at tjene vores medmenneske. Jeg følte mig respekteret og værdsat her. Jeg mødte højt kvalificerede lærere, der ønskede at kommunikere og samarbejde for at forbedre vores undervisningsudbytte. Derudover var bolig forholdene rigtig gode og maden helt perfekt.

Hvorfor var det nyttigt at deltage i kurset?

Det var min første dag i skolen, og jeg skulle møde mine medstuderende for første gang. Jeg var iført sorte bukser og en skjorte min mor havde strøget inden jeg forlod Rumænien. Jeg ankom først i klassen og snart begyndte mine medstuderende at ankomme. Gun Mai kom i T-shirt, læderjakke og sutsko, Lydia var iført sandaler, og de andre var også meget afslappet påklædt. Chokket var kun lige begyndt. Snart gik flertallet uden sko, hvilket var helt nyt og uacceptabelt for mig. Men som tiden gik, forstod jeg, at det ikke var forkert, bare anderledes. Også efter det første snefald fortsatte Gun med at komme i skole i sutsko. Men som sagt, det var jo bare anderledes, ikke forkert.

Livet på Diakonhøjskolen

Livsfilosofien på Diakonhøjskolen er enkel:

En meget vigtig ting var, at jeg lærte at sætte pris på folk for deres kvaliteter, i stedet for at dømmе dem for de kvaliteter, at de ikke har. En anden ting var, at jeg forstod, at vores fælles mål må være at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv. Bare at give mad og husly er ikke nok. Mennesker må uddannes til at tage vare på sig selv, så de bliver i stand til at komme videre.

En stor tak

Først og fremmest tak til Viborg Stift for at støtte mig, til Karen og til Martin og hans familie for megen hjælp og gæstfrihed. Også tak til Lisbeth, som gav mig mere selvtillid og hjalp mig til at opdage evner, jeg ikke vidste, at jeg havde; og til alle lærere, internationale og danske studerende, samt alle andre, der gjorde denne tid til en vidunderlig periode i mit liv.

>> Stort personligt og fagligt udbytte

AF ANGELA (SHAN SHAO), KINA

Jeg har brugt tre mindeværdige måneder på Diakonhøjskolens Internationale Linje. Det er et sted fyldt af kærlighed og jeg føler taknemmelighed overfor alle her. Jeg har lært at tjene andre og fået en masse uforglemmelige oplevelser samt brugbar viden. Jeg vil aldrig glemme min tid her.

På studieturen besøgte vi mange forskellige institutioner, skoler og organisationer og det gav stof til megen eftertanke. Jeg har lært at præsentere min organisation med billeder og data på en måde, der gør det let for andre at forstå og huske vores historie, opgaver, kommende udfordringer og vores behov for forbøn og hjælp. Gennem gruppearbejdet har jeg lært at sam-arbejde med andre om projekter og løsning af praktiske problemer.



Den bedste inkluderende undervisningsmodel

"Familie tid" ledt af Lisbeth hver anden uge hjalp mig til at reflektere over kursets mange forskellige og interessante emner. Når jeg er tilbage i min kirke, vil jeg gennemføre lignende aktiviteter for at gøre vores medlemmer til en "familie". I Niels Sørensen timer havde vi et dejligt og livligt fællesskab, hvor vi var frie til at diskutere og efterligne forskellige former for coaching.

Jeg elsker den måde lærerne underviser. De vil gerne vejlede os studerende, men ikke kommandere med os. På den måde trænes vi til at gøre alt selv, det vil sige, learning by doing. Så jeg tror, at selvom tre måneder er kort tid, har vi stor glæde af dette kursus.

FAMILY TIME MED SANG OG MUSIK.



DET INTERNATIONALE HOLD OG UNDERVISERE 2012

Det økonomiske grundlag for Den Internationale Linje

Det koster ca. 50.000 kr. (inkl. rejse) at deltage på Den internationale Linje.

- De fleste internationale studenter sponsoreres af deres danske partner-organisationer som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, missionsorganisationer eller stifter.
- Nogle studerende, der er ansat i udviklingsarbejde, har gennem deres danske partner-organisation opnået støtte gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
- Tilskud fra forskellige Y's Men klubber gør det muligt for kvalificerede studenter at deltage, selvom de ikke kan få støtte andre steder fra.

Støtte til Den internationale Linje modtages med tak og kan indbetales på Diakonhøjskolen konto i Jyske Bank 5077 200 5398 mrk. International Linje.

Hvis du vil vide mere om den Internationale Linje, er du meget velkommen til at kontakte os:

DIAKONHØJSKOLEN
LYSENG ALLÉ 15,
8270 HØJBJERG

TLF. 86 27 41 22

E-MAIL: INTERNATIONAL@DIAKONHOJSKOLEN.DK

WWW.DIAKONHOJSKOLEN.DK